

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**Camilla Maes**

echtgenote van Mijnheer

**Theodoor VERSTRAETEN**

geboren te Vloesberge, de 20 november 1878 en godvruchtig overleden te Oubraket, de 9 augustus 1957, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wie dit leven in godsvrucht, arbeiden zorgen heeft doorgebracht, zal de dood niet vrezen, maar met betrouwen opzien naar de Loner van het goede.

De dood is niet het einde, maar het begin van het ware leven, waartoe de Schepper ieder mens heeft geroepen.

Daarom zullen wij hier de verdiensten verzamelen, die de prijs zullen zijn van ons eeuwig geluk.

Onvergetelijk is het stichtende beeld van deze brave moeder, die zonder klagen het einde zag naderen van haar aardse bestaan.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, wat een troost was het voor mij omringd te zijn door uw genegenheid en zorgen tot mijn laatste ademtocht! Hierboven zal ik over u allen waken tot wanneer wij opnieuw zullen verenigd zijn in Gods zaligheid. Beminde broeders, zusters, alle familieleden en vrienden, weest mij steeds indachtig in uw dagelijkse gebeden en tot weerziens in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mijnheer Theodoor VERSTRAETEN,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De familiën MAES, DEVOS, VERSTRAETEN, DHONDT.