

Zalig zijn de dooden die in den Meer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JOSEPH MAES

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Maria-Elodie VAN DER LINDEN

Lid van Sint-Franciscus genootschap en van
de Confrerie van het H. Hart

geboren te Vloesberg, den 24ⁿ Augusti 1877 en
schielijk overleden te Opbrakel, den 20ⁿ Fe-
bruari 1950, versterkt door de H. H. Sacra-
menten der stervenden.

De betreurde afgestorvene heeft uitgemunt door zijn werkzaamheid en bezorgdheid. Het geluk van zijn huisgezin en kinderen lag hem hoogst ter harte. — Hij was een voorbeeldige christen man, van vast geloof, een oprecht goede vader. — De laatste jaren van zijn leven waren een aaneenschakeling van kwellingen en beproevingen. Met een goed hart aanvaardde hij al wat hem overkwam. Hij wilde met en voor Jezus lijden om eens met Hem te mogen heerschen. En nu, wij mogen het met gerustheid verhoppen, heeft hij den loon na zijn lijden ontvangen.

O Maria, moeder van smarten, ik heb mijn betrouwen op U gesteld; ook zijt Gij mij komen vertroosten in mijn laatste uur.

Bemide kinderen, kleinkinderen en duurzame familieleden, hebt dank en vaartwel. Troost u in de hoop der verrijzenis. Gedenkt mijne ziel en die van moeder nog dikwijls in uwe gebeden, dan zullen wij elkaar eens wederzien in den hemel.

Lees de vier akten (7 j. en 7 quadr. afl.)

.....
C. Decubber-Baudisco, Opbrakel.

Mijnheer en Mevrouw René Rousseau-Maes,

zijn kinderen ;

Mejuffer Irène Rousseau,

Mejuffer Georgette Rousseau,

Mijnheer Romain Rousseau,

zijn kleinkinderen ;

De families Maes-Van der Linden,

Een milde troost waren ons Uw blijken van christe-
lijke deelneming bij het afsterven van hem die ons
zoo dierbaar was. Daarvoor danken wij U innig.