

Door ons geloof in U, mijn God  
bergt het oude reeds in kiem het nieuwe.



In de zalige vrede en in onze gedachtenis  
leeft voor eeuwig

MEVROUW

**Sidonie - Stephanie MAES**

weduwe van de

**Heer Victor VANCAUWENBERGE,**

geboren te Oprakel op 16 november 1891 en  
godvruchtig overleden in de kliniek van de  
Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 21  
november 1971,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschap-  
pen.

In de herfsttij van het leven na de verjaar-  
dag van 80 jaar, op het feest van Kristus-  
Koning, dat als einddoel inhoudt een deel-  
name aan Kristus heerlijkheid en eeuwig  
leven is zij van ons heengegaan.

Heere we danken U, dat Gij ons zulk een  
werkzame en goede moeder gegeven hebt  
en haar in ons midden zoveel jaren bewaard  
hebt, wij eerden en beminden haar uitermate  
en zij verdiende onze achting en liefde, want  
God alleen kan naar waarde schatten wat ze  
voor ons allen gedaan heeft, in alle omstan-  
digheden van het leven.

Alle mensen die ze op haar levensweg ont-  
moette heeft ze met genegenheid en eenvou-  
dige hartelijkheid begroet, in haar gezin was  
ze een voorbeeldige echtgenote en liefdevolle  
moeder, voor haar medemensen een dienst-

vaardige gebuur. Ze deelde de vreugden en  
de miseries, meelevend, luisterend en begrij-  
pend en vertrouwen schenkend. Beproeving-  
gen zijn haar niet gespaard gebleven, bij het  
vroegtijdig heengaan van haar man in 1942 en  
vooral bij het vroegtijdig afsterven van haar  
zoon Frans op 1 maart 1968 heeft haar moe-  
derhart gebloed. Maar nooit hebben haar lip-  
pen een klacht geuit, noch bij het heengaan  
van haar geliefden, noch in haar langdurige  
ziekte. Ze vond de kracht in haar vroome ge-  
loof en haar gebed.

Gelijk haar leven is geweest zo is ze  
heengegaan, zacht en vredig met een dank-  
bare blik op haar geliefde kinderen.

Mijn goede kinderen, kleinkinderen en fa-  
milie, gelukkig, fier en tevreden mag ik van  
U allen afscheid nemen! Ik heb voor allen  
mijn best gedaan! Uw dienstvaardige wede-  
liefde is voor mij altijd de schoonste be-  
loning geweest, blijft uw kristelijk geloof  
trouw tot we eens verenigd worden bij God  
in het eeuwig Vaderhuis.

Mijn beste mensen allemaal, het was mij  
aangenaam en goed met U samen te leven,  
vergeet mij niet bij de Heer. God zegene en  
beware U allen.

De families

MAES, DE VOS, VANCAUWENBERGE,  
VOLCKAERT,

**danken U voor de bliken van kristelijke  
deelneming.**

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel