

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

EMMA MARROYEN

dochter van wijlen

Petrus en Pharaïde NOTTEGHEM

geboren te Everbeek, de 18 Juli 1870, en godvruchtig
overleden te Opbrakel de 3 Juni 1951.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Van de dierbare overledene mogen wij in waarheid getuigen, dat zij een vrouw was met een diep kristelijke overtuiging, gans verkleefd aan het voorvaderlijk geloof, steeds bereid hetzelfde te belijden en te verdedigen, maar vooral om er naar te leven en er offers voor te brengen.

Zalig de mens die de kwellingen geduldig verdraagt want na beproefd te zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen. (H. Jacobus.)

O Heer, gij hebt mij ziekte en langdurig lijden overgezonden en ik heb ze in alle verdueligheid en uit liefde tot U gedragen. Daarom hebt Gij mijn lijden in vreugde veranderd en mijn dagen verlengd van eeuwen tot eeuwen. (II Machab.)

Dierbare familie en bloedverwanten hebt dank voor de trouwe zorgen en tedere genegenheid mij betoond tijdens mijn ziekte. Wees mij indachtig in uw gebeden; eens zien we malkander terug in Gods grote en schone hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d afl)



Mr & Mw Hector MARROYEN-FAING-
NAERT en kinderen:

De Familiën MARROYEN-NOTTE-
GHEM;

Bedanken U voor de blij-
ken van deelneming in de
rouw die hen treft.