

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

✠ **MERTENS**

Gedenk in uw gebed en offer de zaligheid
van Mevrouw

EMMA MARTENS

Weduwe van Mr **Remi Van Schoorisse**

zij kwam op de wereld de 21 Mei 1879 en de
Heer heeft haar teruggeroepen de 6 December 1963
terwijl ze gesterkt was door de genademiddelen
van de H.Kerk.

Wat een mens ook moge verwezentlijkt hebben
gedurende zijn leven, toch komt hij terug voor de
Heer te staan in al de eenvoud van zijn geschapen
zijn, of hij bij de machtigste van de wereld behoort
of bij de nederigste. Zalig deze die de Heer in vrede
gediend hebben want zij zullen het Rijk Gods zien:
een Rijk van goedheid, barmhartigheid en liefde.

Onze duurzame overledene heeft vanaf haar prille
jeugd de zware last op haar schouders getild van een
hard en moedig zwoegen. Gewillig aanvaardde zij de
moeilijke taak, in verre streken voor haar kroost
mede te werken. Nu is alles volbracht en is de ver-
wachting werkelijkheid geworden. De dood is voor
ons allen steeds opnieuw een les in onze kristelijke
roeping.

Beste Kinderen, Kleinkinderen en Familie, ik heb
U verlaten, wij zien elkaar terug op de dag waar God
alleen over beschikt. Weest trouw aan uw kristelijke
plichten, moge de Heer U belonen voor de vele zor-
gen en de geneegenheid die gij mij betuigd hebt.
Gedenkt mij heel bijzonder in het offer van de H.Mis.
Vaartwel en leeft schoon.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mr en Mw Cyriel VAN SCHOORISSE-MAES kinderen en kleinkin-
deren;

Mr en Mw Albert VAN SCHOORISSE-BAUWENS en kinderen;
Mijnheer Marcel VAN SCHOORISSE-~~ALLIET~~ en zoon;

De familie MERTENS-JOURET;

De familie VAN SCHOORISSE-VAN GANSBEKE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming

Druk. Portois Schorisse.