



Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

MEVROUW

Georgette MILDYN

weduwe van de Heer Georges AELVOET

geboren te Etikhove op 13 september 1919 en
godvruchtig overleden te Ronse op 3 mei 1996,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

André en Rita AELVOET-TEUGHELs en zoon,
Etienne en Nadine YSEBAERT-AELVOET en kinderen,

De families
MILDYN-COMMÈRE en AELVOET-THOMAES,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis voor Georgette en Georges in de parochiekerk te
Louise-Marie op zaterdag 8 juni 1996 om 19 uur.

Rouwdienst Devos. Ronse.

Het treft hoe een mens stervend kan zijn.
De ogen kijken maar zien niets ;
het hart klopt wel, maar voelt niets.
Zo heeft Georgette de laatste dagen
van haar leven doorgemaakt.
Alleen in het lijden en met de dood voor ogen.

Haar glimlach en haar zorgen zijn nu voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen,
en alles wat zij was voor u en voor mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij om haar heengaan leden
en die zal blijven na vandaag.

In haar dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
haar achterna die hoopte wat wij hopen :
zij is niet méér dan enkele stappen voor.

Georgette, wij danken u voor uw geloof
en zijn de Heer dankbaar u te hebben gekend
en aldus een beetje dichterbij de Heer
te zijn gekomen.