

†

Bid voor de ziele rust van de

Heer

OMER-PROSPER MILDIJN

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Elodie COMMERE

geboren te Maarke-Kerkem,

op 17 november 1888

en godvruchtig overleden te Ronse,

de 6 december 1973,

voorzien van de Genademiddelen van onze
heilige Moeder de Kerk.

—

Het schijnt dat het voor hem niet meer mogelijk was te leven zonder zijn geliefde Marie : na een maand is hij haar achternagegaan, zoals hij zelf had voorspeld.

« Oude liefde roest niet » : ligt hier misschien de uitleg ? Wij weten het niet, misschien heeft de Heer van het leven zijn wens ingewilligd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt met mij de Heer voor het vele goede dat wij samen mochten beleven. In het huis van God is er plaats voor velen : daar wachten wij samen op u. Blijft ons gedenken, en houdt ons voorbeeld voor ogen.

Drukkerij Mastin, Ronse.

De Heer en Mevrouw Georges AELVOET-MILDIJN,

De Heer en Mevrouw Alfons GEENENS-MILDIJN,

De Heer en Mevrouw Romain VAN HOOLANDT-MILDIJN, zijn kinderen ;

De Heer en Mevrouw Ghislain CANTAERT-AELVOET,

De Heer en Mevrouw André AELVOET-TEUGELS,

De Heer en Mevrouw Etienne YSEBAERT-AELVOET, zijn kleinkinderen ;

Juffrouw Marleen CANTAERT,

Juffrouw Sylvie YSEBAERT,

zijn achterkleinkinderen ;

De families MILDIJN, VANDEPUTTE, COMMERE en DE PESSEMIER,

danken U van harte voor uw gebeden en blijken van christelijke deelname in hun rouw.

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.