

« In Uw handen Heer, ligt ons levenslot. »



BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

ARTHUR OKERMAN

Echtgenoot van Mw **Melanie Odevaert**

geboren te Schorisse 1 Februari 1882 en gesterkt
met de H.Sakramenten der Stervenden en de
Pauselijke Zegen « in articulo mortis », aldaar
zacht in de Heer ontslapen, 30 Juli 1961.

OUD-GEMEENTERAADSLED

Vandaag baden we in de mis « God, Gij die uwe
almacht het meest toont door te sparen en meedo-
gend te zijn, stort altijd meer en meer uwe barm-
hartigheid over ons uit, opdat Gij ons die vurig ver-
langen naar hetgeen Gij ons beloofd hebt, aan de
hemelse glorie deelachtig moogt maken.

Onze dierbare overledene, is met dat betrouwen
en die hoop zijn Heer en Zaligmaker tegemoet ge-
gaan. In volle overgave aan Gods wil, heeft hij zijn
dood aanvaard en zich in gelovig en eenvoudig gebed
voorbereid op Zijn komst. Wie immers zijn zorg
op de Heer werpt, voor hem zal Hij ze dragen.

Goddelijke Zaligmaker, schenk aan uw dienaar uw
eeuwige rust en vrede.

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Schoonkinderen
en Kleinkinderen, treurt niet zoals zij die geen hoop
hebben, maar troost u in de verwachting op een blij
weerzien hierboven en de wederopstanding ten leven.
Ik dank u om de liefdevolle zorgen waarmee gij mij
hebt omringd en moge de Heer er u om belonen.
Blijft elkander in oprechte liefde helpen en bijstaan
en gedenkt mijn ziel in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Arthur OKERMAN geboren Melanie ODEVAERT;
Mijnheer en Mevrouw Frans OKERMAN-SIMOENS en kinderen;
Mejuffrouw Cécile OKERMAN;
Mijnheer en Mevrouw Roger BOUSARD-OKERMAN;
Mijnheer en Mevrouw Hubert OKERMAN-V. SCHOORISSE en zoon;
De familie OKERMAN-DE CLERCQ;
De familie ODEVAERT-WATTIEZ;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Drnk. Pottois Schorisse.