



De hemelse Vader heeft zijn volle goedheid
geschonken aan

MEVROUW

Marie-Josée PITERAERENTS

echtgenote van de Heer

Marcel BLOMMAERT,

geboren te Everbeek op 19 maart 1910 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 13 januari 1976,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Er is een stilte gevallen om ons heen.
Haar opgeruimd gemoed en haar gezellige
gespraakzaamheid brachten immers zon en le-
ven in ons midden. Nu is de stemming ge-
dempt.

Haar levensmoed en haar kristelijke vroom-
heid gaven haar de kracht om alle tegen-
slagen te overwinnen en zich door alle moei-
lijkheden heen te werken. Voor de noden
van de anderen was zij ontvankelijk; zij gaf
raad en bood hulp in vele kleine dingen en
zij getuigde van diep-menselijk begrip, zodat
men ook met zware problemen bij haar kwam.
De open deur van haar huis, was het sym-
bool van haar « goed hart » dat voor iedereen
openstond.

Door haar goedheid, die bij haar als inge-
worteld was, was zij de stevige steun voor
haar echtgenoot in « goede en kwade » dagen,
de warme band, die haar kinderen en klein-
kinderen samenhield, de toevlucht, waar de
familieleden terecht kwamen. Door haar socia-
le zin, was zij bekommerd voor het welzijn
van een ganse buurte en voor de bloei
van een kristelijke gemeenschap, die een pa-
rochie is.

De laatste dagen lag zij, door de ziekte
zwaar geslagen, op haar bed. Het enige men-
selijk teken dat zij gaf was « een glimlach »,
een laatste uitdrukking van haar verknocht-
heid aan hen die haar omringden en een
teken van de vrede die haar hart bewoonde.

De stilte die bij haar dood om ons heen
is gevallen, willen wij vullen met onze ge-
beden en met de gedachte dat zij van bij
God lachend op ons neerkijkt.

De families PITERAERENTS, BLOMMAERT,
HAILLEZ, DE COUVREUR,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel

1976

