

†

Heer, geef uw eeuwige rust aan mevrouw

## MARIA-IRMA RENARD

weduwe van de heer Camiel FAINGNAERT,

geboren te Nederbrakel op 7 oktober 1891 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel op 4 juli 1970,  
voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.  
Zij was ijveraarster van de Bond van het H. Hart.

Voor moeder is de tijd van de verdiende eeuwige rust gekomen, na een leven van veel zorgen en na het lijden van de laatste maanden. Moedig en vol geloof heeft zij het leven aanvaard zoals het door de liefdevolle Voorzienigheid van de hemelse Vader was geschikt. Dit hield echter niet veel aardse vreugde voor haar in. Als kind moest zij de liefde van haar vader ontberen, die vroegtijdig was gestorven. Ook haar huwelijks-geluk werd vroegtijdig afgebroken door het droevige verlies van haar echtgenoot. Zo stond zij alleen voor haar levenstaak, die zij met al de kracht van haar moederlijke liefde heeft volbracht. Dag in, dag uit heeft zij gewerkt om in haar gezin geluk en welvaart te brengen. De dankbaarheid en genegenheid van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen was dan ook zeer groot. Met droefheid zien wij dit geliefde moederhart begeben en van ons heengaan.

Wij weten echter, zoals zij ons zelf heeft geleerd dat zij naar de hemel is, om er voor altijd gelukkig te zijn, en dat wij haar daar eenmaal zullen terugzien in een onvergankelijke hemelse vreugde.

De families RENARD, FAINGNAERT, VINCQ,  
DE STERCCKE,

danken U voor de blijken van christelijke  
deelneming.

---

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel