

Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
schem een herinnering aan mijn lach,
niet aan mijn graf,
maar daar waar ik gelukkig was.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien SCHOTTE

weduwnaar van Mevrouw
Cecile DE TURCK

Geboren te Delftinge op 13 maart 1924 en
overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 17 november 2001, gesterkt door het
Sacrament van de ziekenzalving.

De kinderen.
De kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De families SCHOTTE, DE TURCK,
DE NOOSE en VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor uw aanwezigheid en blikken
van medeleven.

We hadden graag gehad
dat je wat langer bleef
maar het lot wou je
aan de rustige kant ...
we gaan het je niet benijden,
maar we zitten er wel een beetje mee.

Want heengaan naar de laatste schaduw
komt toch altijd te bruusk,
net, of een beetje veel te vroeg.

Jij bent uit het lijden verlost,
zoals het heet,
of je had nog zoveel te goed
zo denken we,
alsof denken nu helpen kan
terwijl onze gevoelens
landschappen van droefheid zijn.

We hadden graag gehad
dat je wat langer bleef
maar het lot wou je
aan de rustige kant bij Cecile en ... Ellen
en daar kunnen wij mee leven.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
te Ophasselt op zondag 16 december om 10 uur.

Begraaf. A. Goessens-Govaert
(Elie De Wolf, Ophasselt - Tel. 054/50 22 86)

