

God riep tot zijn engelschaar  
het zieltje van

## SAMIA STEVENS

dochtertje van

Paul en Martine De Wannemaeker

geboren te Aalst, op 27 december 1985  
en aan de liefde van haar ouders  
ontnomen te St.-Martens-Lierde,  
op 10 mei 1987.

---



De families

STEVENS en DE WANNEMAEKER,

danken U voor de blijken  
van deelneming.

## MIJN KIND

Ik heb je voelen leven,  
't geluk was ons gegeven,  
je was zo dicht bij mij,  
je wieg stond er reeds bij.

Vol hoop heb ik naar jou getracht,  
geduldig heb ik afgewacht,  
tot jij zou beginnen aan de tocht,  
waarop jij naar het daglicht zocht.

Vol liefde werd je grootgebracht,  
een zonnetje dat naar de toekomst lacht,  
de stilte in ons huis verdween,  
een klaarte kwam waar jij verscheen.

Wat zo vreugdevol was begonnen,  
heeft zich in verdriet ontsponnen,  
toen Moederdagavond zich aanbod,  
kwam jij mijn kindje aan je dood.

Nu zijn wij ouder zonder kind,  
ach kind, je werd zo diep bemind,  
waarom vragen wij, moest dit zo zijn,  
nu rest alleen nog onmacht en pijn.

Je papa en mama

