

Heer laat uw dienaar gaan in vrede.



Wil in uw gebeden gedenken de ziel van  
DE HEER

**Arthur VAN ACHTER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Bertha BAECKELAND**

geboren te Nederbrakel op 18 maart 1896 en er  
schielijk overleden op 29 januari 1968, gezalfd  
met de H. Olie «in extremis».

—  
Veel heeft hij gewerkt en opgebouwd in zijn  
leven. Als kleine jongen reeds hielp hij met zijn  
vader mee om de wereld bewoonbaar te maken.

Als flinke stielman stelde hij al zijn talenten  
ten dienste aan ieder die hem hulp vroeg en als  
verkleefde echtgenoot en kommervolle vader  
bouwde hij zijn eigen huis en werkte hij in  
weer en wind om zijn gezin te kunnen groot-  
brengen en schoon op te voeden.

Hij heeft gearbeid tot op het ogenblik dat de  
ziekte hem dwong het truweel neer te leggen.  
Hij heeft de blijde ogenblikken van het werk en  
de droevige dagen tijdens zijn ziekte gekend ;  
God zal hem nu de helderheid en de jeugdig-  
heid van het volle leven, dat eeuwig duurt, doen  
kennen. Moge hij gelukkig zijn in de hemel.

Dierbare echtgenote en kinderen, tijdens mijn  
ziekte hebt gij veel voor mij gebeden, bidt ver-  
der voor mij, met veel hoop in het hart. Eens  
komt de dag van het samenzijn in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families VAN ACHTER, MODDE, BAECKE-  
LAND en VAN DER MAELEN,

bedanken U oprecht voor uw gebeden tot  
zielerust van de dierbare overledene en voor  
uw blijken van kristelijke deelneming die  
U hebt betuigd.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.