

O Kruis, onze enige hoop!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEJUFFER  
**CLOTHILDE VAN GLABEKE**

dochter van wijlen Francies Van Glabeke en  
Francisca Capiau

geboren te Maarke-Kerkem, de 16 mei 1873, en god-  
vruchtig overleden te Nukerke, de 12 februari 1957,  
gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselij-  
ke Zegen.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

---

Ieder mensenleven is getekend door lijden en ver-  
driet, maar door het geloof krijgt dat lijden en ver-  
driet een grote waarde... Zei Kristus niet: «Neem  
uw kruis op en volg mij...»? Dat heeft de duurzame  
overledene ook gedaan en nu zal ze eindelijk rust  
en vrede kennen, want God is goed en barmhartig...

Mijn duurzame familieleden, die mij steeds met  
zoveel bezorgdheid hebt bejegend, ik laat U en  
dankbaar zal ik U blijven gedenken. Ook U, eer-  
waarde zusters, die mij met zoveel zorgen hebt om-  
ringd, zal ik O. L. Heer aanbevelen.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor haar!

Heer en Mevrouw Vital DE VENTER-VAN GLABEKE,  
De families VAN GLABEKE en CAPIAU.

*bedanken Ued. voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.*