



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van

MIJNHEER

Victor-Joseph VAN GLABEKE

geboren te Ronse de 21 april 1879

en godvruchtig overleden te Schaarbeek-Brussel
de 12 juli 1960,

voorzien van de H.H. Sakramenten.

Hij werd om zijn minzaam karakter van
iedereen bemind ; hij misachte niemand en deed
niemand nadeel. (H. Bern.)

Ik ben ziek geworden en er was niemand op
aarde die mij redden kon ; maar de Heer kwam
mij ter hulp op het bed mijner smarten.

(P. S. XVI. 9)

Vaartwel, beminde echtgenote en familie,
blijf mij indachtig in uwe gebeden, leeft gelukkig
op aarde : maar gedenkt toch dat de mens niet
geschapen is voor het tegenwoordige leven dat
kort en vol ellenden is, maar voor een leven dat
eeuwig duren moet. (Thom. à Kemp.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(100 d. afl.)

Ond. MAHY — Tel. 15.27.61

Mevrouw Victor VAN GLABEKE, geboren Marie NORGA ;
De familie VAN GLABEKE-VAN COPPENOLLE ;
De familie NORGA-VANDENHAESEVELDE.

danken U voor innige deelneming in de rouw
die hen zo pijnlijk komt te treffen.