

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES VAN DE WATTYNE

weduwnaar van Mevrouw

CORDULA DE VOS

geboren te Zegelsem,

den 15 Mei 1866 en overleden te Nederbrakel,

den 18 Januari 1945, versterkt

door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van het Xavertianengenootschap.

De hooge ouderdom is een belooning voor het onderhouden van Gods geboden, een eerekroon die op den weg der gerechtigheid wordt gevonden. Prov. XVI.

Mijn levenskracht is uitgeput, mijn dagen gaan ten einde en het graf staat mij te wachten. Verlos mij, o Heer, en stel mij bij U. Job 18, 3.

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven, zij zullen uitrusten van hunnen arbeid en hunne werken volgen hen. Apoc. 14, 13.

De duurzame overledene heeft gedurende zijn leven uitgemunt door zijn werkzaamheid en zijn bezorgdheid voor zijn gezin en zijn talrike kinderen, voor wien hij een strengen maar toch goeden vader was. Zijn kinderen beminden hem allen evenzeer en bezorgden hem een rustigen en schoonen ouden dag; hij voelde zich gelukkig te midden van hen. Niettemin voelde hij stil-aan zijn krachten verminderen en bereidde zich op sterven voor.

Hij sterft niet onverwacht die altijd aan den dood denkt. H. Anselmus.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Uw kinderlijke liefde was de bekrooning van mijn lastig leven. Bidt veer voor mij, opdat God mij barmhartig en genadig zij.

De vier akten.

12 jaar aflaat.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Francies VAN DE WATTYNE;

De Familiën VAN DE WATTYNE, DE VOS, DE TEMMERMAN en D'HAEYER.