



Dankbaar aandenken aan

de heer

Michel Van Lierde

echtgenoot van mevrouw
Henriette De Pessemier

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 27 september 1925
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth op 10 augustus 2003,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Henriette De Pessemier,
Daniël en Sylvie Van Lierde - Fosse,
Davy en Nancy Van Lierde - De Witte en Flore,
Fee Van Lierde,
danken u voor uw gebed en medeleven.

Vader,
altijd daar,
altijd vriendelijk,
altijd bereid te luisteren,
altijd bereid een handje toe te steken.

zo maar,
bij 't eerste woord,
zonder veel vraagtekens,
altijd en overal tot hulp bereid.

vader hield van
zijn gezin,
zijn familie en vrienden,
zijn wereld thuis en de zaak van zijn zoon.

tijd,
ieder zoekt ernaar,
maar jij schonk hem weg,
aan ons, aan jou, aan hem,
altijd!

Ik verlies vooral mijn vader, maar ook nog mijn allerbeste vriend die me overal steunde, thuis en in mijn zaak. "De Vliegende Schotel" was zijn stokpaardje; de boel opkuisen, de kleine mankementjes van zolder tot kelder wegwerken. Hij stond steeds ter beschikking. Zijn grootste eigenschap volgens mij: zichzelf wegcijferen ten voordele van de anderen. Ik zal je vreselijk missen, pa.

Dane

Begr. Van Vije, Zottegem

