



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Sylvain LANGIE

echtgenoot van Mevrouw Jacqueline SENTRIE

geboren te Nederbrakel op 19 november 1927
en schielijk overleden te Ronse op 3 oktober 1993,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven goed,
waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet, en
meteen velen anderen laat delen in die vreugde.

Maar de natuur trekt haar smalle kringetjes en plots,
onaangekondigd, sleurt zij in vernietiging het diepe geluk
dat mensen voor elkaar opbouwden. En wat eenmaal, dag
na dag gebeurde, is nu pijnlijke herinnering geworden.

Het zal nu langzaam verleden worden, maar de naam
van Sylvain zal voor velen aktueel en voor altijd blijven in
hun hart en in hun geheugen. Hij zal verder meelevende
in wat vandaag gebeurt. En, al bouwt dit voor ons niet
opnieuw op wat verwoest is, vanuit ons geloof weten wij
dat het leven over tijd en dood gaat, en dat God de naam
van Sylvain nu opneemt in zijn liefde en aan zijn naam een
nieuw bestaan geeft. Dit is vandaag geen balsem op de open
wonde, maar morgen en steeds verder zullen wij blijvend
mogen herhalen : Sylvain leeft, hij is thuis bij God.

Vandaag, Sylvain, bij dit onbegrijpelijke afscheid, zijn wij
u dankbaar. Gij waart een trouwe bondgenoot voor uw
vrouw, een fijne vriend, een vreugde voor al wie u ont-
moette. Dank u. Het komt diep uit het hart van allen die u
kennen en liefhebben. Wat nu diep verdriet is, zal eenmaal

dankbare herinnering worden en dat zal ons leven recht
houden. En zo weten wij dat God vandaag uw leven recht
houdt.

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind
die in de bomen klimt
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om
het te begrijpen.

Vertel het aan een dier
misschien alleen maar
door het aan te kijken.

Maar zeg het aan geen mens
ze zouden het niet begrijpen
ze zouden niet willen geloven
dat zo maar iemand,
zo maar een mens,
een mens zó lief had
als ik JOU.

Jacqueline SENTRIE,

zijn echtgenote;

De families LANGIE-VAN DER STICHELEN
en SENTRIE-MARTENS

danken U oprecht voor de bliken van medeleven.

