

Hij werd als een boer op de wereld gezet.  
Het werk was voor hem het schoonste verzet.  
Hij hield van de aarde en God was zijn vriend.  
Zo heeft hij zijn brood en zijn hemel verdiend.  
Zijn handen die zaaiden het dagelijks brood  
rusten thans gevouwen in 't uur van de dood.



Dit weze een dankbare herinnering  
aan

## GUIDO VAN DEN BROEKE

weduwnaar van Margriet Van Wambeke

Ere-burgemeester van Elst

Hij werd te Elst geboren op 23 februari 1898  
en overleed in het Rusthuis 'Het Neerhof' te Elst  
op 12 april 1995, gesterkt door  
het sakrament van de zieken.

---

Hij was boer in hart en nieren. Zijn grond en het  
dagelijks werk van zaaien en planten en oogsten,  
in de wisselende seizoenen van de natuur, vulden  
zijn leven. Hij was nog de man van de paarden.  
Maar ook zijn gezin, haard en kruis, zijn medemen-  
sen, zijn volk en dorp, waren hem heilig.

Thuis, op het hof 'Te Walle', was hij 'onze pa', die  
leefde voor zijn huisgenoten: vrouw en kinderen,  
voor zijn ouders ook en broer die hij heeft uitge-  
leefd. De harde slaggen van het leven bleven hem

hierin niet gespaard: de vroegtijdige dood vooral  
van zijn dochter Marie-Josée heeft bij hem diepe  
sporen achtergelaten. Ze telde amper 23 lenten.  
Tot op zijn laatste levensdagen kon hij er niet over  
zwijgen. Ook zijn vrouw Margriet en zijn twee zo-  
nen Daniël en Leo, waar hij zo fier op was, heeft  
hij ten grave moeten dragen.

Guido was ook een volksvriend. Hij kwam heel  
graag tussen de mensen en leefde mee met hun  
wel en wee. Zijn ondernemingszin en zijn sociale  
aanleg, maar vooral zijn integriteit en zijn rechtscha-  
penheid brachten hem tot burgemeester van Elst.  
Hij was de laatste in de rij.

Hij was tenslotte een gelovig man en hij stak zijn  
overtuiging niet onder stoelen of banken.

De laatste vier jaar trok hij zich terug, eerst bij zijn  
toegewijde dochter Godelieve te Zottegem, en la-  
ter op het Neerhof, waar hij stilaan afscheid nam  
van mensen en dingen. Hij had steeds gebeden  
om te mogen sterven gelijk zijn moeder: 's avonds  
gaan slapen en 's morgens ontwaken in de eeu-  
wige dageraad. Het is hem gegund geweest: Hij  
is stillekens ingeslapen.

Met hem verliest Elst een flink man uit de genera-  
tie van toen.

De families Van den Broeke, Van Wambeke,  
Kwembeke en De Langhe danken voor de bliken  
van deelneming.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk  
van Elst op zondag 2 juli 1995 om 10u30.



rouwcentrum porrez, zottegem - 09-360 06 58