

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ADOLPHINE ADRIAENS

weduwe van Mijnheer

ERNEST HAELTERMAN

geboren te Nederbrakel, de 17 augustus 1883,
en er onvoorziens overleden de 7 juli 1957,
Gezalfd met het H. Olieel.

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus.



Als we terugdenken aan het vroom, diep-godsdienstig en eenvoudig leven van deze brave vrouw, aan haar zachtmoedigheid en haar goedheid, dan voelen bij haar heengaan een leemte in ons gemoed en we treuren over haar.

Haar oprecht en ongeveinsd geloof maakte van haar een biddende vrouw. hoe-veel keren zijn de kraten van haar pater-noster tussen haar door de arbeid ver-heelte vingers gegleden! En in de beproe-vingen en de ellenden van de oude dag vond zij het middel en de gelegenheid om aan God in alle gelatenheid en onderwer-ping alles te offeren tot zijn meerdere eer en glorie! Daarom zal O. L. Heer haar ziel in erbarmen hebben ontvangen.

Beminte broeders en familie, vaart allen wel en leeft schoon. Ik weet dat gij de weg der godvreezendheid die ik U steeds heb voorgehouden verder zult bewandelen en dat stelt mij gerust Blijft mij steeds in-dachtig, vooral in uw gebeden en H. H. Mis-sen. Tot weerziens bij O. L. Heer in Eeu-wige Blijdschap.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.

†

De Familiën ADRIAENS, LODENS en
HAELTERMAN.

Bedanken voor uw kriste-
lyke deelneming en gebeden

Nederbrakel, Druk. We O. Surdiacourt.