

„Vader, niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede ! ”



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer
HERMES AELVOET

Leraar,
echtgenoot van Mevrouw
Ginette DELBAR

geboren te Elzele, op 23 september 1923
en godvruchtig overleden te Kortrijk,
op 15 januari 1977.

„Wees bereid, want op een uur dat gij het niet weet zal de Zoon des mensen komen”.

„De ware wijsheid bestaat in de vreze Gods en het ware verstand in het afwijken van het kwade”.

Zwaar valt ons allen het zo snel gekomen afscheid van onze dierbare Hermes. Het is alsof hij door een bliksem werd getroffen in een kille nacht. Eerst zijn dood zegt ons wat hij voor zijn medemens betekende. Zijn gemoedelijke glimlach, zijn hartelijkheid en zijn humor zal een zoete herinnering voor ons zijn. Hij benaderde iedereen naar zijn waarde. Vooral zijn kinderen en leerlingen op school leerde hij de liefde voor de arbeid en voor een verzorgde taal. Hij gaf hen een sleutel tot de ontwikkeling van het sociaal welzijn en cultuur. Gelouterd door een harde jeugd was hij wijs, rechtvaardig en onpartijdig in zijn oordeel. Aan de gedachte, „Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden” dankte hij zijn hebben en zijn. Velen werden geholpen door zijn tegenwoordigheid van geest, een verbazend praktisch inzicht en een kies gevoel voor plichtsgetrouwheid en harmonie. Voor het leven van zo iemand danken wij U.

Druk. Mastin, Ronse.

Wij weten uit de belofte van Jezus Christus dat God elke mens tot zijn kind wil en dat Hij ons geluk blijvend wil maken in Zijn eeuwig leven. Daarom en tot steun aan zijn familie die zozeer aan hem gehecht zal blijven, hopen en bidden wij :
„God, ons aller Vader, vergeef hem alle zonden-schuld. Wees mild en laat zijn goede werken niet onbeloond. Geef onze dierbare Hermes Uw Heerlijkheid, Uw volmaakte leven in Uw onnoemelijke Liefde. Laat uit de harten van allen die treuren en geen woorden vinden. Uw Liefde stralen als één zon over een wereld die leeft in en door de machtige adem van de Heilige Geest. Amen !”.

Mevrouw **Hermes AELVOET-DELBAR**,

zijn echtgenote :

De Heer Patrick AELVOET,

De Heer Alain AELVOET,

Mejuffer Rita AELVOET,

De Heer Frank AELVOET, zijn kinderen :

De Heer en Mevrouw Cyriel AELVOET-

DE CONINCK, zijn ouders :

De Heer en Mevrouw Raoul DELBAR-HUBEAU,

zijn schoonnouders :

*De families AELVOET, DE CONINCK, DELBAR
en HUBEAU.*

*danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.*

Begravenissen : Firma J. Aelvoet, Bordetlaan, Ronse.