

Wat ik mijn hele leven heb verzwegen
verlangen zonder vorm en zonder naam,
is nu geworden tot een warme regen
buiten een zilvren maan.

(J. C. Bloem)

Marcel ANDRIES

Grimminge 22 november 1921
Geraardsbergen 13 augustus 1994

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met ontzettend veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

