

Liefdevolle herinnering aan



De heer

Marnix Anno

geboren in Gent op 18 oktober 1964 en
overleden in Oudenaarde op 28 mei 2010.

**Lid van de ruitervereniging
Sint Eligius in Eine**

Oprechte dank voor
voor uw steun en medeleven.

Papa,

We hebben mooie momenten en
minder mooie momenten gehad.
Maar de goeie dagen die we samen hadden,
zal ik nooit vergeten.

Papa,

Je blijft eeuwig in mijn hartje.

je zoon Wesly

Dag grote broer,

Waarom moest je nu al gaan ?

Waarom mocht je niet langer naast ons staan ?

Nog zoveel dingen die we je wilden vragen !

Wetend dat we troost zullen krijgen
uit vele herinneringen.

Aan jou zeggen we geen vaarwel broer
maar "vaar" wel.

je zus en broer



Marnix Anno
1964 - 2010

Uitvaartzorg D'hondt, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.