



Geloofd zij Jezus Christus

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.  
Uw wil geschiede, niet de mijne

Ik aanbid U en ik heb getracht U lief te hebben.

God ik dank U voor het leven, de goede ouders  
en het katholiek geloof dat ik van U kreeg. Alsook  
voor het werk dat ik mocht doen, hier en in de  
missie.

Dank, Heer, voor de grote liefde en uitverkiezing.  
Dank dat Gij mij blijvend naar U toegetrokken, en  
mij alles vergeven hebt.

Heer, Jezus Christus, Zoon van de levende God,  
ontferm U over mij, arme zondaar en door het  
gebed van uw heilige Moeder, vraag ik U vergiffe-  
nis over al mijn zonden.

## ZUSTER ISABELLA

(Mejuffrouw Eveline ARYS)

van de Zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel

Geboren te Haaltert op 16 oktober 1919.  
Wijde mij aan de Heer toe door mijn klooster-  
geloften op 12 september 1940.

Overleed te Ronse op 4 januari 1996 na het  
ontvangen van het sacrament van de zieken.

God, ik vraag U, neem mij nu eeuwig bij U in uw  
liefde.

Dank aan allen die mij daartoe geholpen hebben  
en bid voor mij.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor  
ons.

Moeder Maria, wees mijn redding.

De Eerwaarde Heer Directeur

De algemeen Overste en de Zusters van Sint-  
Franciscus

De families ARYS - LAUWERIJS

danken U voor uw gebed medeleven.

*Eigen tekst van de overledene.*