



*Herinner mij maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

**Rita ASCOOP**

echtgenote van de heer Luc Lampens

geboren te Zottegem op 20 november 1951 en  
thuis overleden omringd door haar familie  
op 1 mei 2005,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

*Namis in de O.-L.-Vrouw Van Fatimakerk te Wijnhuize  
op zondag 29 mei om 8.30 uur.*

---

Luc, Anja en Phaedra  
en de familie  
danken u voor uw bliken van medeleven.

Waarom moest dit gebeuren, niemand kan ons een antwoord geven. Jij die nog zoveel te verwachten had van het leven en zo van het leven hield. Het schone in het leven moest nog aankomen. Het was te mooi om waar te zijn. Onze familiekring was zo intiem, wel en wee deelden we met elkaar. Waarom moest jij uit ons midden worden weggerukt. Voor iedereen was jij bekommerd, veel te veel. Overal hielp je waar je kon. Als er iets tegen ging in het leven, en zeker tijdens je laatste levensjaar, riep je de hulp in van Onze Lieve Vrouw. Zij was een reddende engel voor jou.

Anja zorg goed voor je vader. Wees een steun voor elkaar, help hem want hij is zo kwetsbaar. Anja, Nancy en Patsy maak van je toekomstig leven iets goed, want dit was mijn grote zorg. Christine zorg goed voor ons vader want hij blijft nu alleen achter.

Oma Rita Ascoop,

Plots word je uit mijn wereldje gerukt. Ik zal je steeds in mijn hartje blijven bewaren, want bij jou was ik thuis. Graag ging ik met jou op stap de zaterdag. Ik zal je altijd missen.

Slaap zacht, liefste.

Rouwcentrum Porrez Zottegem



Sinn