

"Zalig de mens, dien de Heer bij zijn komst wakend zal vinden".



Bid voor de zielerust
van de Heer

Alphonse, Edmond AUDOOREN

weduwnaar van Mevrouw

Elisabeth BOURGOIS

Medaille van den IJzer; Militaire decoratie 2e Klas; Oorlogskruis; Militaire decoratie 1e Klas; Zege-medaille; Herinneringsmedaille; Gouden medaille van het Leopold II order; Gouden Palm van het Kroonorder; Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest; Ridder van het Leopold II order met Zwaarden; Herinneringsmedaille van Z. M. Leopold II; Ridder van het Leopoldsorder met Zwaarden (2e); Gepensioneerd 1e Wachtmeester-chef van de Rijkswacht; Oorlogsinvalide 1914-1918.

Geboren te Ename, op 30 augustus 1884 en godvruchtig overleden te Ronse, op 22 oktober 1963, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Wie God bemint uit heel zijn hart, behoeft geen dood, geen oordeel of straf te vrezen, want de volmaakte liefde geeft veilige toegang tot God — goed sterven is met Christus leven.

Gelukkig dat God niet oordeelt gelijk de mensen — Hij die alles weet, en ons leven stap na stap volgt, is barmhartig en vol goedheid om te vergeten en te vergeven.

Een goeie vriend is van ons heengegaan, een man van diepe en daadwerkelijke toewijding voor zijn gezin, eenvoudig en edel van hart, steeds bereid om iedereen met raad en daad bij te staan. De Heer heeft hem gelouterd in een langdurige ziekte, met veel geduld gedragen; God en dood had hij voor ogen, zoals een trouwe dienaar die klaar weet wat de dood betekent.

Bemide kinderen, bloemen en tranen alleen zijn geen genegenheid voor de overledenen, maar gebeden en het Misoffer. Genegen dank voor uwe lange toewijding, troost en verzorging. De Heer lone U allen om dit voorbeeld.

De Heer en Mevrouw Gaston LABEAU-AUDOOREN;

De familiën AUDOOREN, BOURGOIS, VANDE LANOOTE, DEGREEF, VANDEN BORRE en SWAELENS,

danken U van harte voor de blijken van deelneming en gebed.

Drukk. Dubar