

†

Gij allen, die haar hebt liefgehad en aan wie zij  
liefdevolle vreugde heeft gebracht.

**BIDT VOOR**

**Mejuffer Kathelijne AUDOOREN,**

dochter van

**Mijnheer Jozef en Mevrouw Josephine DENHAENE,**

geboren te Ename, op 4 maart 1941,

en te Oudenaarde naar het eeuwig leven overgegaan, op  
4 januari 1966, gesterkt door het Sacrament der zieken.

**ONDERWIJZERES**

**Lid van het Christen Onderwijzersverbond.**

**Trouw lid van de bond van het H. Hart.**

Niettenstaande het schrijnend gevoel, haar voortaan  
te moeten ontberen die voor ons onmisbaar leek te zijn.  
danken wij U, God, omdat Gij ons die Kathelijne hebt  
gegeven, een Kathelijne wier hart wijd open stond  
voor de mensen, om ze er met liefdevolle zorg in te  
sluiten tot in de laatste ogenblikken van haar leven.

Wij danken U, God, omdat Gij hebt gewild dat zij  
in haar kortstondige verschijning ons een enig beeld  
nalaat van goedheid, van levensvreugde voor haar  
ouders en van blijde dienstbaarheid voor de jeugd.

Gij hebt haar in Uw wegen geleid, Heer, en in haar  
opgaan naar U toe is alleen de liefde haar gids ge-  
weest, de liefde waarvan heel haar wezen doordrongen  
was, die steeds naar U was gericht en door U heen  
naar de mensen.

Geef ons van haar eenvoud, Heer, van haar be-  
scheidenheid en waarheidsliefde opdat wij samen eens  
zouden komen tot uw eeuwig Licht, uw Leven, uw  
Vreugde.



Voor uw mede-leven en uw mee-bidden

**DANKEN U van harte :**

Heer en Mevr. Jozef AUDOOREN - DENHAENE,  
*haar ouders :*

Mevrouw Victor DENHAENE - DELEPELEIRE,  
*haar grootmoeder :*

De familiën AUDOOREN, DENHAENE,  
VAN MULLEM en DELEPELEIRE.

---

Ename — Drukk. Vander Stuyft