

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan de Heer

## ADOLF BAELE

Echtgenoot van Mevrouw

**Adolphine De Buysscher**

geboren te Maarke-Kerkem op 11 maart 1877 en  
godvruchtig overleden te Schorisse  
op 8 februari 1967.

Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Nu wij samen in deze eucharistieviering afscheid nemen van onze dierbare overledene, zien we hem nog vóór ons in onze verbeelding: stil en rustig bij zijn oude echtgenote, oplettend en bezorgd, vol eindeloos geduld, als een trouwe gezelschap in alle lief en leed, wachtend op wat in hun beider leven komen zou. Zo innig leefde hij met haar mede dat hij de laatste jaren bijna nooit van haar zijde heenging; dat haar leed ook het zijne werd, en haar rust de zijne. Thans rust hij zelf voor eeuwig: rust van de aardse pijn, van kommer en druk. Moge de verrezen Heer Jezus onze overledene opnemen in zijn hemelse heerlijkheid en hem de eeuwige vreugde laten genieten. Want hij was een man van groot geloof, trouw aan de Kerk, goed en goedhartig voor de evenmens.

Dierbare Echtgenote, zonder afscheid van U heen-gegaan, blijf ik over U waken en op U wachten, dankbaar voor de vele gelukkige jaren.

Bemilde Familieleden, inzonderheid Gij, die mij en mijn overlevende echtgenote met zoveel toewijding hebt verzorgd en alles gedaan hebt voor ons geluk, ik dank u; de goede God lone u hiervoor overvloedig.

Blijft mij steeds gedenken in uw gebeden.

Mevrouw Adolf BAELE geboren Adolphine DE BUYSSCHER;

De familie BAELE;

De familie DE BUYSSCHER;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.