



Liefdevolle herinnering aan
de heer

Edwig BAELE

levensgezel van mevrouw
Rita Speltdoorn

geboren te Zottegem
op 3 januari 1954 en overleden
in het UZ te Gent op 5 september 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Rita Speltdoorn,
Lucien Baele(†)-Julia Meerschaut,
Viviane Baele en kinderen,
Steve Baele,

danken u voor uw aanwezigheid en blijken
van deelneming.

Veel te vroeg ben je van mij heengegaan. Ik had je nog zoveel willen vragen, zoveel willen vertellen. Na ons 13 jaar samenzijn, verlangde je zo samen met mij thuis te zijn op mijn verjaardag. Helaas, het noodlot heeft er anders over beslist. Je hield van het leven, van je vrienden en collega's op het werk. Je moeder, je broer, je zus en je familie waren u zo dierbaar en deelden steeds leed en vreugde mee. Wat nu overblijft is leegte, verslagenheid en verdriet bij onvervulde verlangens. Nu is het stil, heel stil. Uw al te vroege dood vervult mijn hart met diepe smart. Bedankt liefste Edwig, bedankt voor alles.

Rita

Dank lieve moeder, beste broer en zus om zoveel zorg en tijd aan mij besteed. De herinneringen mogen nu voor u allen een troost zijn. Zo blijven we voor eeuwig met elkaar verbonden.