

†

**Bid voor de zielerust**

van Mevrouw

**BERTHA BAERT**

weduwe van de Heer

**OMER VANHOUTTE**

geboren te Ronse, op 7 maart 1900 en godvruchtig overleden te Gent (A.Z.), op 8 maart 1973, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Een edel mens is heengegaan.

Uit een overtuigd, diep geloof heeft zij het besef gehaald dat in de kleine dingen van elke dag de grote zending lag van haar leven.

Een stralend voorbeeld is ze geweest en thans wordt door de vader in de hemel de kroon gezet op dit zinvolle, schone leven.

Vanuit de hemel waak ik samen met al mijn geliefden die mij zijn voor gegaan, over U allen.

Aan U dierbare kinderen, mijn grote dank voor uw welgemeende genegenheid en opbeurende troost en niet het minst voor de niets ontziende zorgen waarmede gij mij hebt omgeven. De Heer alleen kan U voor die goedheid lonen.

Bemide Marnic u was mijn fierheid en mijn geluk, laat de herinnering aan u grootmoeder in uw hart openbloeien.

Beste bloedverwanten en vrienden, bewijst mij uw genegenheid door een vurig gebed.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Marius VANHOUTTE-DE ROOSE,

Heer Marnic VANHOUTTE,

De families BAERT, DEBUYSCHER, VANHOUTTE en VANDER  
GHEYNST,

danken U voor de blijken van innige deelneming.