

Leef in vrede met Christus!  
† BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## GEORGES BAERT

echtgenoot van Mevrouw

### JULIENNE WYTSMAN

geboren te Ronse, de 26 december 1894 en er god-  
vruchtig overleden, de 19 juli 1961, voorzien van de  
H. H. Sacramenten.

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen  
en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle  
mensen gekomen, omdat zij allen hebben gezondigd.”  
(Rom. V, 12)

Maar wij christenen geloven dat door de dood en de ver-  
rijzenis van onze Verlosser, Jezus Christus, het leven, het  
echte leven het deel is geworden van allen die in Hem  
hun vertrouwen hebben gesteld.

“Onze dagen vliegen als een schaduw voorbij en wij  
blijven slechts een heel korte tijd op deze wereld. De dood  
is het ogenblik van de waarheid, dan erkent men de we-  
reldse zaken voor wat ze zijn: rook en as.” (H. Alf.)

“Ons vaderland is de Hemel. Vandaar verwachten wij  
als Verlosser, Jezus Christus, onze Heer. Hij zal ons verne-  
derd lichaam herscheppen, aan zijn verheerlijkt lichaam  
gelijk.” (Phil. III, 20-21)

Onze dierbare overledene was een goede echtgenoot en  
vader, die alleen geleefd en gewerkt heeft voor zijn vrouw  
en zijn kinderen.

Geliefde Echtgenote, dierbare Kinderen en Kleinkinderen,  
weest mij liefdevol en vroom indachtig in uw gebeden. Ik  
weet dat u mekaar trouw zult bijstaan. De Heer zegene  
en beware u.

Bemide Zuster, Schoonbroeders, Schoonzusters en Fa-  
milieleiden, alleen een goed gebed kan de banden van ge-  
negenheid nog bestendigen. Ik zal U en mijn verwanten  
niet vergeten bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

G. Van Maelsaeke-Thoof, Wijnstr., 79

Mevrouw Georges BAERT-WYTSMAN,  
Mijnheer en Mevrouw Jean VERVLIMMEREN-BAERT,  
Mejuffer Gladys VERVLIMMEREN,  
Mijnheer William VERVLIMMEREN,  
De familiën BAERT, VANNESTE, WYTSMAN en HANTSON,

danken U van harte voor uw godvruchtige  
gebeden en blijken van innige deelneming.