

†

DANKBARE HERINNERING

A LA PIEUSE MÉMOIRE

aan Mevrouw - de Madame

**JULIA BAERT**

weduwe van de Heer - veuve de Monsieur

**CYRILLE DEWULF**

geboren te Ronse op 8 februari 1903  
en er godvruchtig overleden op 9 november 1985,  
gesterkt door de H. Sakramenten.

née à Renaix le 8 février 1903  
et y pieusement décédée le 9 novembre 1985,  
munie des Saints Sacrements.

---

Graag was ik nog bij u gebleven;  
het mocht niet zijn. Het afscheid is zwaar,  
maar, geleid door de adem van Gods Geest,  
ben ik de eeuwige rust ingetroeden,  
die nimmer kan gestoord worden.

Aux yeux de ses proches  
elle fut une personne aimée,  
grâce à sa bonté et sa gentillesse.  
L'espérance de la foi remplit le vide  
de l'adieu dans la certitude de la vie  
céleste dans le paradis du Bon Dieu.

---

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse.

Lucien & Lucienne YSEBAERT-DEWULF,  
Didier & Nadine YSEBAERT-VANDENHAUTE  
David YSEBAERT,  
De families - Les familles  
BAERT, STEUVE, DEWULF & DHONT,

danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.

vous remercient pour les marques de  
sympathie.