

Heer, wil onze tranen drogen  
en houd ons steeds voor ogen  
dat het leven is zoals een brug :  
We komen van God, we gaan naar hem terug.

Dankbaar gedenken wij :

MEVROUW

**Maria Baert**  
**echtgenote van de heer**  
**GEORGES VAN POUCKE**

geboren te Mater op 1 mei 1911 en godvruchtig overleden in het O.L. Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde op 29 maart 1984, gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Christen bond der gepensioneerden.

Maria is een zeer moeilijke weg gegaan de laatste maanden van haar leven, een weg van lang en veel lijden. Wij zelf stonden er onmachtig bij, diep geslagen en bedroefd.

Als gelovige mensen weten wij dat God het lijden niet wil en achter ons staat om het mee te dragen, maar toch doet het erg pijn iemand, die ons echt dierbaar is, langzaam van ons te zien heengaan in zwaar ziek zijn en langdurig lijden.

Als door en door gelovig mens heeft Maria haar hand naar God toegereikt om ze veilig in de hand te leggen van Hem die gezegd heeft : „Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en gebukt onder lijden, en Ik zal U rust en verlichting schenken.” Zo zag zij haar lijden als de barenweeën van dat komende nieuwe leven bij de Heer, waar wij elkaar, eens en voor altijd, zullen weer vinden in een onuitsprekelijk geluk.

Beste Georges, vooral naar U gaat mijn innigste dank, die, als trouwe echtgenoot, mijn zorgen en pijn met zoveel medeleven en fijngevoeligheid hebt helpen dragen. Uw tedere liefde en uw onbegrensde bezorgdheid waren mijn beste steun.

Ook aan U, Agnes, mijn dochter, en aan Roger, mijn schoonzoon, en mijn kleinzoon Johan, mijn hartelijkste dank voor uw vele bezoeken en al uw liefdevolle zorgen.

U, mijn oud versleten moederke, in het rusthuis, zo vol liefde en bezorgdheid om ons allen, U dank ik heel speciaal voor de vele paternosters die ge hebt gebeden voor mij. Zovele keren hebt ge nog met aandrang naar mij gevraagd. Al konden uw blinde ogen me niet meer zien en al kon ik zelf niet meer bij u komen, toch voelde ik me steeds zo heel dicht bij U.

Ook mijn beste dank aan heel de familie, van wie ik zoveel hield, en die allen zo goed voor mij geweest zijn.

Zo graag had ik nog met U allen het 5e geslacht willen vieren, samen met mijn kleindochter Hilde en haar man Paul en hun dochterke Wendy, maar het heeft niet meer kunnen zijn omwille van mijn ziekte. Nu zal ik, vanuit de hemel, over U allen waken met nog meer liefde en bezorgdheid dan gij het hier op aarde voor mij hebt gedaan.

Blijft allen verenigd als een goeie hartelijke familie en vergeet vooral Pèpé niet, die nu gans alleen achterblijft met zijn groot verdriet. Weest een steun en troost voor hem !

Dat zal mijn grootste vreugde zijn !

De namis zal plaatshebben op 1 mei 1984 om 8.30 u.

Wij danken U oprecht voor uw medeleven en gebed.

De Heer Georges Van Poucke,

De Heer en Mevrouw Roger De Henau-Van Poucke,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De families Baert-Penninck en Van Poucke

Drukkerij Van Wassenhove - Oudenaarde.