

Heeft iemand de gerechtigheid lief
Heel zijn streven is op deugden gericht
Rechtvaardigheid en sterkte:
Niets bestaat er wat nuttiger is
voor de mens in zijn leven.

Boek der wijsheid 8,7



Dankbaar gedenken we
de Heer

ALBERT BAEYENS

weduwnaar van Mevrouw
Zoë De Cock

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 15 juni
1913 en onverwacht overleden te Zottegem
op 11 februari 1994.

Julien en Christiane Wittebrood-Baeyens en
kinderen,
De families Baeyens, De Cock, De Groote en
Baetens danken U voor Uw blijken van
deelneming.

Beste pa,
Liefste bompá,

Je verliet ons zo plots. Het is moeilijk om het te kunnen geloven.

We hebben je gekend als een rustig man voor wie alles altijd "o.k." was. Jouw zorgen hield je voor jezelf. Je optimisme, je humor en je blijheid die je uitstraalde, was voor ons een stimulans. Je kon geboeid luisteren en ingaan op onze vragen. Je was echt bezorgd om ons!

Voor ma en pa was je de bezorgde vader. Voor ons, je kleinkinderen, was het een feest om met jou samen te zijn. Werd de tijd te lang, dan was er de telefoon: "Kom je af? Blijf bij mij eten!"

Met al deze goede zaken moeten wij nu verder leven. Die lach van jou, die fijne en heerlijke momenten; nooit kunnen we ze vergeten.

Als christengelovige afscheid nemen van een geliefd persoon is geloven dat de goedheid en de liefde blijven voortleven in de warmte van de mensen rondom ons.

Al deze momenten worden nu herinneringen. Waardevol zijn ze, zij zijn ook de bron waaruit wij de sterkte putten om verder te blijven geloven in jou en in het leven.

Beste pa, liefste bompá, wij vergeten je nooit!

Druk Magerman Zottegem - Begr. De Martelaere