



Vroom en dankbaar gedenken wij

Mevrouw

**ANNA BAEYENS**

weduwe van de Heer  
Clement LODENS

geboren te Strijpen op 22 maart 1908 en  
godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 7 maart 1992.

Lid van de bond van gepensioneerden.



Jacques Lodens,

Jozef en Bertha Binon-Lodens,

Yvan en Sonja Steenhaut-Berges,

Leslie Steenhaut,

De families Baeyens, Lodens, De Wandel en  
Moreels,

danken U

voor uw christelijk medeleven en uw gebed.

Na een betrekkelijk korte ziekte is deze graag  
geziene vrouw ons ontvallen. Haar kinderen heb-  
ben haar goedheid sterk weten te waarderen,  
het meest nog sinds ruim dertig jaar geleden  
vader overleed, en moeder en kinderen nog meer  
op mekaar terugvielen.

Maar haar inzet reikte ook verder dan haar gezin.  
Het meest opvallend was haar bijdrage in de  
christelijke bond van gepensioneerden, waarvan  
zij jaren voorzitter is geweest.

Om al haar verdiensten blijven wij haar dankbaar.  
Zoals zij zelf als gelovige vrouw zich volledig  
kon inleven in dit gedicht van dank aan God :

Ik dank U voor mijn leven  
zoals het is geweest :  
Gedeeld en weggegeven  
en altijd door uw Geest  
gedragen en gedreven  
werd het een dagelijks feest.

Ik dank U voor de dagen  
van lieflijke pijn  
dat ik uw kruis mocht dragen  
en Uw gelijke zijn.  
Nu moet ik niets meer vragen,  
Gij zult mijn hemel zijn !

(Anton Van Wilderode)

---

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere