

Heer, ik heb mijn taak naar eigen vermogen
volbracht.

**Dit weze u een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed
voor de zielernst van**

MEJUFFER

Marie, Bertha BAEYENS

dochter van wijlen F. Baeyens-Windels

Geboren te Strijpen op 13 januari 1889 en
godvruchtig overleden in het Algemeen
Ziekenhuis St-Elisabeth te Zottegem op
26 maart 1986, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

De families Baeyens en Windels danken
U voor uw deelneming en gebed.

In eenvoud en dienstbaarheid heeft zij vele jaren
doorgebracht tot de ouderdom haar dwong stil
en gedwee haar verdere leven door te brengen.

Zij was een dankbaar en goed mens, steeds
tevreden, minzaam en glimlachend, vrijgevig
wilde ze elke bewezen dienst voldoen.

Zij wist dat wie zijn troost zoekt in het gebed,
nooit in dit leven verlaten wordt.
Kalm en rustig is ze dan ook van ons heengegaan.

We danken God voor haar schone leven.

Beste familieleden, vrienden en kennissen maar
vooral Sidoniekken heb dank voor de liefdevolle
zorgen.

Blijven wij verenigd in het gebed dat mij gans mijn
leven zoveel kracht heeft geschonken.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.