

Het schoonste en hoogste offer dat een mensch brengen kan is het offer van zijn leven in dienst van zijn gezin en van God.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

ZOÉ BAGUET

echtgenootte van Mijnheer

DÉSIRÉ CORNELIS

Lid van den Bond van het H. Hart en van den Kristen Vrouwenbond

geboren te Ronse, den 26 November 1901 en er godvruchtig overleden, den 19 April 1947, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De duurzame overledene was een voorbeeldige kristene vrouw vol geloof en godsvrucht. Zij wist dat het leven niet alleen genoegen, maar arbeid is en harden strijd en boven alles een eerlijk vervullen van al de plichten, daar waar de Goddelijke Voorzienigheid ons in dit leven heeft geplaatst. Daarom mocht zij in het beslissend uur van haar bestaan met gerust gemoed terug zien op een leven van trouwe liefde van werkzaamheid en moederlijke bezorgdheid.

Duurbare echtgenoot, zoo vroeg roept God mij tot Zich, terwijl ik er nog zoo noodig was voor onze kinderen; wees moedig en vroom en blijf op God vertrouwen zooals wij altijd te samen hebben gedaan.

Lieve kinderen, weet gij nu de troost van vader op aarde en mijn kroon in den hemel. Blijft vurig voor moeder bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

.....
Ronse, druk. G. Everaert.

Mijnheer Désiré CORNELIS ;

Mejuffer Lucie CORNELIS ;

Mijnheer Lucien CORNELIS ;

Mijnheer Albert CORNELIS ;

De familiën BAGUET, CORNELIS, WEYTS
en SANTENS,

danken U om de gebeden en bliken van genegenheid ons betoond bij den diepen rouw die ons komt te treffen.