

De Heer is mij tot hulp en sterkte.

Wees in uw vroom gebed indachtig

MEVROUW

Jeanne BATTIAU

Echtgenote van de Heer Karel TEIRLINCK

Geboren te Nederename op 2 mei 1928 en na een kortstondige ziekte overleden te Gent in de kliniek Maria Middelaers op 22 januari 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.
Postmeesteres te Eke.

Bij het overlijden van ieder mens daagt telkens weer de vraag op naar de zin van leven en dood; en elke mens die sterft draagt in zijn dood het antwoord mee zonder het ons te kunnen geven. Alleen de hoopvolle overgave aan de Verrezen Heer is onze grote zekerheid. De dierbare overledene heeft in dit leven gestaan als moeder en als plichtsbewuste ambtenares, ze was vele jaren de vertrouwelijke postmeesteres, zodat niet alleen haar gezin, maar de ganse gemeenschap opschrikt bij dit afsterven na een zo kortstondige ziekte.

Als moeder was ze een kostbaar binteken in haar gezin. Haar echtgenoot en kinderen zullen ten volle haar waarde ervaren, nu ze haar moeten missen.

In haar beroepsfunctie was ze, door haar zachtheid van gemoed, een goede collega en een steeds bereide tot dienstbetoon. Haar goede gezondheid zette de mensen aan, om haar raad te vragen, in soms delicate problemen. Tijdens haar kortstondige ziekte kloeg

ze niet en bleef ze op spoedig herstel hopen. Moeders plaats is nu leeg in huis. Hoe pijnlijk het ons ook valt haar te verliezen op een uur dat niet kon voorzien worden, bidden wij tot de Heer van leven en dood, dat alles wat voor haar waarde heeft gehad, in onze herinnering aan haar behouden blijft, en dat de zekerheid van haar verblijf bij de Heer ook ons dichterbij Hem moge brengen, die onze enige troost blijft, waar ieder mensenwoord te kort schiet.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Dat zij ruste in vrede. Amen.

Dhr. Karel TEIRLINCK, haar echtgenoot

Mejuffer Caroline TEIRLINCK,

Mejuffer Christa TEIRLINCK,

Mejuffer Hilde TEIRLINCK, haar kinderen

Mevr. Guillaume TEIRLINCK - BLAUWBLOEME,
haar schoonmoeder

De families BATTIAU - MANSSENS en
TEIRLINCK - BLAUWBLOEME.

danken U voor de blijken van deelneming

in de rouw die hen treft.

druk st. luc, nazareth
begraf. michels en zn., deinze.