

Wij die geloven dat onze doden in Kristus zullen leven, moeten hen niet betreuren, maar voor hen bidden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

## **BERNADETTE BAUWENS**

weduwe van de Heer

### **ACHIEL THEUNISSEN**

geboren te Volkegem de 23 december 1901 en  
schielijk overleden te Oudenaarde - Nederename de  
20 april 1970, voorzien van de Rechten van onze  
moeder de H. Kerk, in articulo mortis.

*Lid van de Christelijke Vrouwengilde.*

Het onvoorzien afsterven van deze brave vrouw heeft ons gemoed diep geschokt omdat wij haar steeds hebben gekend als een goede moeder, een liefdevol en plichtbeseffend mens.

O Heer, gij hebt ze ons ontnomen, de wonde die Gij ons in het hart slaat is pijnlijk; nochtans buigen wij het hoofd voor Uw heilige Wil en aanvaarden met gelatenheid deze zware beproeving.

Hier op aarde mengt God het geluk met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden betrachten dat niet bedrieglijk is.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen, broer en familieleden, draagt allen mijn aandenken in uw hart en betuigt mij verder uw liefde met voor mij te bidden; hebt dank voor uw liefdevolle bezorgdheid en genegenheid jegens mij. Ik ga nu bij vader waar wij samen voor uw aller welzijn zullen bidden. Tot weerziens in de hemel.

Beste vrienden en kennissen gedenkt me steeds in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Jean THEUNISSEN-DE VISSCHER,  
Heer en Mevrouw Paul THEUNISSEN-TRUYEN,  
*haar kinderen;*

Jonge Heer Marc THEUNISSEN,

Jonge Juffer Mireille THEUNISSEN, *haar kleinkinderen;*

De families BAUWENS, THEUNISSEN, LECOMPTÉ en  
BILAU,

**bedanken van harte voor de bliken van  
welgemeende deelneming, hun betoond.**