

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefdeschenke aan Mevrouw

## HORTENSE BAUWENS

Weduwe van de heer

**Adhemar De Cock**

Geboren te Schorisse op 14 november 1877 en  
aljaar godvruchtig overleden op 2 juni 1971.

Voorzien van het H.Sakrament der Zieken.

Een lang en rijkgevuuld leven is nu ten einde. Of, beter gezegd: krijgt nu een hemelse en eeuwige bekroning!

Diep-christelijk opgevoed, heeft zij op haar beurt de fakkel van het geloof doorgegeven aan haar vele kinderen en afstammelingen: een Geloof dat steeds aan de Heer de eerste plaats, de ereplaats, zoekt te geven dat zich dagelijks uitdrukt in oprechte naastenliefde, in trouw gebed, in diep-gezonde devotie tot de Moeder Gods: hoe vele Paternosters heeft Hortense wel niet gebeden? Zeker vertrouwde zij daarin aan Maria de belangen van haar geliefde kinderen en familie. Zij leefde in goedheid en eenvoud, in stilte en onderwerping aan Gods Wil: dat is de beste voorbereiding op de dood en op de eeuwigheid.

Beste Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkinderen, Familie, Vrienden, Geburen: vaartwel! Wij zullen elkaar hier niet meer zien. Maar de christelijke hoop leert ons met stelligheid van Gods milde goedheid te verwachten het eeuwig leven. Daar wordt het ganse gezin, met Vader die ons opwacht, stilaan weer samengebracht in volkomen geluk.

Aan allen zeg ik, en vooral aan U, Helena, die mij zó toegewijd en geduldig hebt verzorgd: beste dank!

Heer en Mevrouw Richard De Cock-De Langhe kinderen en kleinkinderen;

Heer Julien De Cock-†Capiou kinderen en kleinkinderen;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Achiel De Wever-De Cock;

De familie Bauwens-Verbruggen;

De familie De Cock-Moreau;

danken innig om Uw blijken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse