

*Het diepste groen van veld en weiden,
het ruisend lied van zomerwind
zal zingend hem vandaag geleiden
naar 't land van rust en van verblijden
waar 't mensenhart vertroosting vindt. (L.V.)*



AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozef Emiel BAUWENS

zoon van wijlen Arthur en Octavie
BAUWENS - FOUQUET

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 19 februari 1907

en godvruchtig overleden

in het rustoord "Sint-Jozef" te Horebeke
op 15 september 1994,

gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Lid KBG - Sint-Kornelis-Horebeke.

De families BAUWENS - FOUQUET
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: zondag 16 oktober 1994 om 9 uur in de
parochiekerk te Sint-Kornelis-Horebeke.

Na een leven van inzet, werken en bekommernis
was Emiel nu gelukkig in het rusthuis St.-Jozef,
omringd door zijn oudjes en gewaardeerd door al-
len die hem daar leerden kennen.

Toch ging zijn levenspad niet over rozen. Beproe-
vingen werden hem niet gespaard. Zijn eigen leed
heeft hij sereen gedragen in stilte, om zijn gelief-
den er niet mee te bezwaren, zelfvergetend, kra-
nig en moedig tot het einde.

De grote eenvoud van zijn hart, toont ons de ech-
te grootheid van een mens.

De betreurde overledene was een man vol be-
zorgdheid en toewijding, een rechtzinnig man,
maar vooral een noeste werker. Hard werk schuw-
de hij niet, dat was hij van jongsaf aan gewoon.
Met veel zonnige, maar ook kommervolle dagen
heeft hij als alleenstaande een leven opgebouwd
met liefde en zorg voor allen die hem ter harte la-
gen.

Afscheid nemen van deze mens, die ons zo dier-
baar was, doet pijn en leed. Maar tussen verdriet
door, straalt een gevoel van dankbaarheid jegens
God, voor al wat goed was en schoon in zijn le-
ven.

Wij danken God omdat Hij ons de genade heeft
geschonken om onze broer en oom liefdevol bij te
staan.

Dierbare familie, ik was gelukkig te zien, dat gij ook
de weg bewandelde om eerlijk en trouw door het
leven te gaan. Blijft verbonden met elkander.

Beste familieleden, geburen, vele vrienden, ik
dank U voor alles. Vanuit Gods liefde blijf ik over
de dood heen, met U allen, zeer innig verbonden.

Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde