

Mijn dag is ten einde:  
ik heb gezaaid en gemaaid,  
en aan het brood dat ik voorbereidde  
hebben mijn kinderen zich verzadigd.  
Nu is mijn taak volbracht.

(P. Claudel)

Een dankbaar aandenken aan

## **Maria BAUWENS**

weduwe van

**Gilbert DELOZ**

geboren te Ronse  
op 6 oktober 1908  
en overleden te Oudenaarde  
op 11 juli 1992.

Als je weent om het verlies van de zon  
kan je door je tranen  
de sterren niet meer zien.

(Tagore)

Georges en Rachel Ghysels-Deloz,  
Patrick en Katrien Ghysels-Van Hecke,  
Jean en Justine,  
Ludwig en Sabine Van Tendeloo-Ghysels,  
Nikki en Sammy-Jo,

danken U voor uw blijken  
van genegenheid en deelneming.