

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Meuffer

MARIE-MATHILDE-ALICE BAUWENS

dochter van wijlen

Frederik en Clemence BAERT

geboren te Nederbrakel, de 1 november 1875,
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 21 juni 1961

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

„ Ik heb de weg der waarheid verkozen en Godsgeboden niet vergeten ". Dit schriftuurwoord tekent het leven van de dierbare overledene. In alle eenvoud en strenge eerlijkheid is ze door het leven gegaan. Naar God zag ze op met levendig geloof. Ze voelde zich vreemd in de stroming van deze tijd er trok zich terug in de stille schemer van haar woon. Toen God kwam aankloppen met de moeilijkheden van de oude dag en met de ziekte, heeft ze haar kruis opgenomen. Haar aardse lijden zal haar de poort openen tot het hemels geluk.

Gij waart, o Maria, de kracht van mijn leven, de troost in mijn droefheid; Gij zijt de hoop van mijn zaligheid.

Dierbare familieleden, ik zeg U mijn harte-lijkste dank om uw genegenheid en om uw

kommervolle en troostende zorgen. God lone er U om. Uw geloof bevestigte in U de zoete hoop op een gelukkig weerzien in het hemels geluk. Uw vroom gebed verwerfde mij Gods overvloedige barmhartigheid.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl).



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën BAUWENS, MACHTELINCKX,
en VAN DAMME.

De Ruyver, Nederbrakel. Tel 434.70