

In het Kruis ligt alle heil.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Marie, Sylvie BAUWENS

weduwe van Mijnheer

Leopold VAN NIEUWENHUYZE

geboren te Nukerke, de 13 augustus 1869 en godvruchtig
overleden te Brussel-Vorst de 4 september 1957,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Een goede moeder is heengegaan. Dat haar kinderen niet enkel bedroefd zijn, omdat ze niet meer met hen is, maar ook de hemel danken omdat ze zulke moeder zo' lange jaren mochten behouden. Ze was immers heel en al toewijding en zorg voor haar geliefden, in wier midden ze tot haar laatste dagen vreugde vond en vreugde bracht. Ze zal nu het verdiende loon ontvangen bij God, waar haar man haar komst heeft verbeidt en waarheen de dankbare gedachten en gebeden van haar kinderen haar zullen volgen.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij weet hoeveel ik voor u heb gedaan en hoezeer ik u allen liefheb. Bewaart mijn aandenken in uw dankbare harten en bidt trouw voor mij en voor vader. — Mijn goede broeder, verwanten en vrienden, hebt dank om de weldoende genegenheid, die gij mij hebt betoond, en om de gebeden, waarmee gij me zult bijstaan bij de goddelijke Rechter.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

G. Everaert.

Mijnheer en Mevrouw Prudent VAN COPPENOLLE-VAN NIEUWENHUYZE kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN NIEUWENHUYZE-DEVOS kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Fernand PARLIER-VAN NIEUWENHUYZE en dochter;

Mejuffer Anna VAN NIEUWENHUYZE;

De families BAUWENS, VAN NIEUWENHUYZE, MESPREEVE en MAES,

bedanken voor uwe gebeden en sympathieke deelneming aan hun rouw.