

VROOM AANDENKEN AAN

## Eerw. Zuster Marie Eugenie

MEJUFFER  
MARINA BAUWENS

rustend schoolhoofd van de vrije gemengde school te Klein-Sinaai

geboren te Eeklo op 19 augustus 1891 en overleden in 't klooster der zusters van de goddelijke Voorzienigheid en O. L. Vrouw van VII Weeën te St. Maria-Oudenhove op 26 december 1968, in 't 57e jaar van haar kloostergeloften, gesterkt door de sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Als aan de dode takken van de bomen in winterslaap bij 't voorjaar nieuwe botten kunnen ontspringen, hoe zou dan het LEVEN zelf zijn intrrede niet kunnen doen in het ontzielde lichaam van deze Zuster die de Schepper van het leven zo trouw en van nabij heeft gediend.

Immers, er is geen dood die koud genoeg is om de warmte te verdrijven uit dit hart dat goedheid heeft betoond, uitermate.

Er is geen dood zo ijzig, dat ze haar innig en voortdurend gebed tot God kan doen verstommen tot eeuwig zwijgen.

Er is geen dood zo vernietigend, dat zij het gelaat van de Heer in deze Godgewijde kan afbreken. Haar leven lang wilde zij Jezus' trekken in zich dragen.

Heer Jezus, wij danken U voor dit leven. Terwijl wij in deze kerstdagen Uw redding-brennende komst vieren en vanuit onze duisternis Uw licht verlangend tegemoet zien, hebt Gij in Uw barmhartigheid een einde gesteld aan het wachten van deze, onze Zuster, en Uw heerlijkheid al laten zien van aangezicht tot aangezicht. Daarom, Heer, geven wij ons niet over aan droefheid, maar wij verheugen ons om die Uw nimmer genoeg geprezen goedheid.

Mijn vrienden van weleer en mijn leerlingen die ik niet tellen kan, ik dank U dat ik bij U Zuster mocht zijn in de echte zin, om U te helpen in Uw opgang naar God.

Bemide familie en mijn geliefde medezusters, ik dank U voor alles, vooral U, Moeder, die mij met moederlijke zorg en tederheid terzijde hebt gestaan in die maanden van mijn langzaam doodgaan, God zegene U daarvoor overvloedig.

Heer Jezus, kom.

De overste en zusters van 't klooster van O.L. Vrouw van VII weeën,  
De families BAUWENS, DE ROO en VERHETSEL,

zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming, danken U.

J. Eeckhout, St.-M-Oud.