

Dankbare herinnering aan



De Heer

Sylvain BEERNAERT

echtgenoot van Mevrouw
Irma SIMAEYS

*Geboren te Ename op 15 juni 1916 en
overleden te Oudenaarde op 5 april 2004,
gesterkt door de ziekenzalving.*

Oudstrijder in de Oorlog 1940 – 1945
Lid N.S.B.-Ename
Lid K.B.G.-Ename

Irma SIMAEYS, *zijn echtgenote*,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
alsook de families BEERNAERT – D'HAEGER &
SIMAEYS – MARTENS
danken U oprecht voor uw
genegenheid en uw medeleven.

De namis zal plaatshebben op vrijdag 7 mei 2004 om 19 uur
in de St.-Laurentiuskerk te Oudenaarde-Ename.

Pa, Pé, Sylvain,

Rechttop zittend in je zetel, lachend en vertellend... dat is het beeld van jou dat ons altijd bij zal blijven. We kunnen niet begrijpen dat je er nu niet meer bent, jij die altijd zo positief was ingesteld en er steeds de volle moed in hield. Door je optimisme zorgde je ervoor dat iedereen graag in je nabijheid vertoefde en dat de uren in jouw gezelschap onmerkbaar en veel te vlug voorbijgleden.

Met volle teugen genoot je van je oude dag en van de kleine dingen van het leven. Een babbeltje en een pint met vrienden en kennissen in d'Abdijhoeve of op de kaarting, de dagelijkse zorg voor je huisdieren of het bijspringen in kleine klussen maakten je gelukkig. Lang kon je je blik laten rusten op het bos, de velden en de weiden van Ename en keek je geamuseerd naar de spelende merels en konijnen; mijmerend over vroeger, over de boerenstiel, de oorlog en over het vele harde werk dat je hebt geleverd. Maar vooral hield je ervan om samen te zijn met je nabije familieleden en je vrouw Irma en om met ons alle kleine gelegenheden en feestdagen te vieren. Lief en leed ook heb je met ons gedeeld en zeker met Irma, met wie je méér dan zestig jaar was getrouwd. Je hebt haar altijd graag gezien en de laatste jaren heb je steeds voor haar gezorgd, zoveel je kon.

Je was ons allen zeer dierbaar en té onverwachts heb je ons verlaten. Je vertrekt om samen te zijn met je kinderen, verwanten en vrienden die je zijn voorgegaan. Verscheurd door bewondering en verdriet nemen we afscheid. De leegte die je nalaat is grijs en kil... moge de levende herinnering aan jou ze langzaam kleuren.



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

overleden 5 April 2004