



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Maria, Angèle BEIRNAERT**

echtgenote van de Heer

**Remi THIENPONT,**

geboren te Zarlardinge op 20 november 1900  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 6 maart 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

God had haar bedeed met een schone en  
vrome ziel. Ze was genegen en altijd bereid  
haar naaste dienst te bewijzen. Ook haar  
kennissen en geburen waren bekommerd om  
haar en betreuren haar heengaan. Gelukkig  
wie de werken van liefde weet te beoefenen.  
De Heer en Meester van alles, zal hem ter  
hulp komen in de kwade dagen.

Mijn beminde echtgenoot en mijn geliefden,  
ik dank U voor wat gij voor mij gedaan  
hebt, om uw liefde en genegenheid. God zal  
U terugschikken wat ik niet meer kan. Weest  
niet bedroefd want nu heb ik het ware leven  
gevonden. Van hierboven bid ik voor U.

Mijn geburen en vrienden, ook U vraag ik  
het laatste nog : vergeet mij niet in uw ge-  
beden.

Heer, zij die in U geloofd en vertrouwd  
heeft, laat haar nu delen in de eeuwige  
vreugde.

De families BEIRNAERT, THIENPONT,  
DE BILLE, VERSTRAETEN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel