

Ik ben van God en wil naar God terug.
De goede God zal mij een lichtje geven,
dat mij zal lichten tot in het eeuwig leven.

Mahler



Bid voor de ziel van

Mevrouw

SUZANNE BELLINCK

echtgenote van

Mijnheer Georges DECUYPER

geboren te Ronse, op 24 augustus 1909 en
godvruchtig overleden te Gent op 17 januari 1968.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Het is de verdienste van de vrouw, haar huisgezin te ordenen, haar man gelukkig te maken, hem te troosten en aan te moedigen en haar kinderen op te voeden.

Jos. de Maistre

Zij was een goede echtgenote en goede moeder, op haar kon men steeds steun maken. Overtuigde kristen, volbracht zij stipt haar plichten en gaf haar kinderen als kostbaarste gave, een stevige godsdienstige opvoeding. Moge zij van God beloofd worden voor hetgeen zij hier op aarde deed.

Mijn geliefde echtgenoot, ik dank u voor uw liefde en zorgen, mijn beminde kinderen en kleinkinderen, houdt mijn gedachtenis in eer.

Gij allen, mijn dierbaren :

“ Bemint Jezus en houdt Hem voor vriend. Want als alle anderen u zullen verlaten, zal Hij bij u blijven. Blijft bij Jezus voor leven en dood. Vertrouw op deze trouwe vriend. Hij zal bij u blijven.”

Nav. v. Kristus

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Begrafenissen : R. De Vos, Ronse

Mijnheer Georges DECUYPER,

Mijnheer en Mevrouw Marcel AUDOORN-DE-
CUYPER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw André DEJONGHE-DE-
CUYPER en dochter,

De families BELLINCK, COETSIER, DECUYPER
en DEMEYER,

*danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.*