

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat Gij mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want Gij verlaat mij niet.



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie, Mathilde De Coene

weduwe van de Heer Jozef, Leopold MICHIELS

geboren te Zottegem op 4 januari 1905 en god-
vruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te
Zottegem op 28 juni 1989,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Lid van het Maria Legioen.



Mejuffer Angelique MICHIELS

De heer en mevrouw André MICHIELS-PIETERS
en kinderen

De heer en mw. Walter BORREMANS-MICHIELS

De families DE COENE, MICHIELS, VAN DEN
BERGHE, SCHAUVLIEGE en VAN DE VELDE,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Moeder, toen vrij plots het moment van afscheid
kwam, en Gij zomaar, zonder woord nog, zijt
gestorven, zochten wij elkaar vlug op en in ons
gesprek kwam uw leven weer te voorschijn. De
grote lichtpunten beschenen ons en er kwam
een helder licht in ons hart, midden ons verdriet.

Opgegroeid in een groot gezin, ging het er om
voor mekaar in te staan; en het vele harde
werk binnen en buiten op het erf lag voor de
hand. Zo waart Gij klaar voor uw gezin, dat Gij
samen met uw goede echtgenoot hebt opge-
bouwd in goede en kwade dagen.

Het leven van te lande, alles wat met de land-
bouw was verbonden, trok U aan. Met een bij-
zondere lichaamskracht hebt Gij u eraan gegeven
Vooral hebt gij het graag gedaan, met hart
en ziel, bijna onvermoeibaar. Niets was U te
veel.

Het diepe geloof, werd vanuit de familie
traditie als vanzelfsprekend meegegeven. Bij
elk werk werd een kruis geslagen en een
gebed gepreveld, om alles in Gods handen te
leggen. «In Gods zegen is alles gelegen».

En toen alles wat stiller moest gaan en de
krachten stilaan begaven, hadt Gij verdriet
omdat het niet meer kon, maar Gij waart vol
vreugde omdat op de weg van uw levens-
avond nog een dochter bij U was om U met
liefde en zorg te omringen. En blij waart Gij
telkens weer uw kinderen en kleinkinderen te
ontmoeten.

We zijn fier en zeer dankbaar om alles waarin
Gij ons zijt voorgedaan. In die geest van dank-
baarheid vertrouwen wij uw leven aan God toe
en bidden dat Hij U de eeuwige vreugde schenkt
die Hij heeft bereid voor allen die Hem lief-
hebben.

Maria, haar patrones, bid voor ons allen!

Druk SCHAUTTEET, Zottegem