

„Gods Liefde en Barmhartigheid voor de mens is eindeloos. Hij heeft niet gearzeld zichzelf aan de dood uit te leveren om de mens te redden, hem de weg te tonen naar het eeuwig geluk.”

†

In dankbare herinnering aan
DE HEER

GEORGES BESARD
echtgenoot van Mevrouw
ALIDA ORINS

geboren te Schorisse op 1 oktober 1901 en godvruchtig overleden te Ronse op 20 september 1976, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Oud-gemeenteraadslid van Schorisse
Vereremerkt met het Landbouwereteken

Na een schoon leven van toewijding en zorg voor de zijnen, heeft de Heer hem nu geroepen om het loon te ontvangen van zoveel jaren trouwe dienst. Zijn voorbeeld van goedheid en geduld, van groot geloof en vertrouwen in God, zal ons steeds als een steun bijblijven en een aanmoediging zijn om diezelfde christelijke weg nooit te verlaten, spijs de beproevingen die ons treffen en de kruisjes die wij moeten dragen.

Dierbare Alida, onbeschrijflijk is wat gij voor mij gedaan hebt en geweest zijt: God alleen kan het U lonen.

Ook U, goede kinderen, dank ik zeer hartelijk. Blijft nu voor moeder de schoonste troost, voor elkaar de sterkste band van eenheid, en voor allen een stralend voorbeeld van echt-christelijk leven.

Beminde kleinkinderen, eens zal de goede God ons weer samenbrengen voor altijd.

Mijn beste familieleden, uw veelvuldige bezoeken verschaften mij telkens zoveel opbeuring in mijn ziekte. God beware U allen.

Vrienden, geburen, goede Zusters en verpleegsters van de kliniek, bidt voor mij.

Mevrouw Georges BESARD-ORINS,
Heer en Mevrouw Lucien BESARD-SPIERS en kinderen,

Heer en Mevrouw Paul ROOS-BESARD en kinderen,
Heer en Mevrouw Raphael D'HOLIESLAGER-BESARD en kinderen,

Heer en Mevrouw Robert COESSENS-BESARD en kinderen,

De families BESARD-POLET en ORINS-DELANGHE,

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en kristelijke deelneming.

Drukk. DE RIEMAECKER, NUKERKE. Begraf. Devos & Zoon, Ronse